

Werkblad (8-12 jaar) - Jezus ten voeten uit Jezus wast de voeten van de leerlingen

 zich	 zo	 Hij	 altijd
 nooit	 Jezus	 slaaf.	 een
 Hij	 was	 onbelangrijk	 aan
 toen	 het	 hij	 kruis
 zichzelf.	 moest	 als	 God,
 sterven.	 aan	 dacht	 zelfs

JEZUS TEN VOETEN UIT

In dit werkblad staan allerlei voeten door elkaar heen. In elke voet zie je een woord en een symbool (zoals een sterretje, een rondje of een vierkantje). Onderaan het

blad zie je de symbolen in de juiste volgorde staan. Zoek het juiste woord bij het symbool. Dan lees je wat Paulus zegt over Jezus, die als een dienaar de voeten van de leerlingen wast.



								
								
								