

Jezus loopt over het water



10. OM TE WETEN

Tegenwind

Het verhaal van vandaag en ook het verhaal over de storm op het meer, spelen zich af op het Meer van Galilea. Dat is een groot meer in het noorden van Israël. Soms kan er plotseling een hevige wind ontstaan, doordat de lucht boven het water veel kouder was dan in de bergen eromheen. Het kon erg gevvaarlijk zijn als je dan in een boot midden op het water zat.

Een geest?

De leerlingen in de boot denken dat ze een geest zien, of misschien wel een spook. Veel mensen waren toen bang voor grote watermassa's zoals de zee of een groot meer. Ze geloofden dat er monsters of kwade geesten in het water leefden. In dit verhaal en ook in het verhaal over de storm op het meer laat Jezus zien dat Hij machtiger is dan alles waar de mensen bang voor zijn.



11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 'weetvragen' en 'denkvragen'. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar

- De leerlingen zitten in de boot. Ze schrikken ontzettend. Waar schrikken ze zo van?
- Wat wil Petrus gaan doen als hij Jezus ziet?
- Hoe komt het dat Petrus in het water begint weg te zakken?
- Wat doet Jezus als dat gebeurt?
- Heeft Jezus jou weleens geholpen toen er iets gebeurde waar je heel erg bang van werd? Hoe merkte je dat?

8-12 jaar

- Wat zullen de leerlingen tegen Petrus gezegd hebben toen hij uit de boot wilde stappen?
- Wat zou jij hebben gedaan als jij één van de leerlingen in de boot was?
 - 1) Je zou veilig in de boot zijn blijven zitten.
 - 2) Je zou je teen over de rand hebben gestoken.
 - 3) Je zou uit de boot zijn gestapt en naar Jezus toe zijn gelopen.
 - 4) Of misschien iets anders?
- Wat zien de leerlingen vanuit de boot gebeuren als Petrus uit de boot stapt?
- Hoe komt het dat de leerlingen eerst roepen: 'Help, een geest!' en niet veel later: 'U bent echt de Zoon van God'?



12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Zet je voet maar op het water (Elly & Rikkert)
en God heeft een plan met je leven (Oké4kids).

BB

BIJBEL BASICS
bijbelbijbelbijbelbasics