

Werkblad (8-12 jaar)

David en Abigaïl



DAVID EN ABIGAÏL

Lukt het jou om het verhaal van David en Abigaïl goed weer te geven?

DAVID DANKT GOD DAT HIJ ABIGAÏL NAAR HEM HEEFT GESTUURD.	JIJ
ABIGAÏL VERTELT TEGEN DAVID DAT ZE GESCHENKEN BIJ ZICH HEEFT.	DODEN
DAVID NEEMT DE GESCHENKEN VAN ABIGAÏL AAN.	ME
EN DAVID DANKT ABIGAÏL VOOR HAAR WIJZE WOORDEN.	HEBT
DE SOLDATEN VAN DAVID VRAGEN AAN NABAL OM HEN GOED TE BEHANDELEN EN ETEN TE GEVEN.	WOORDEN
NABAL IS BIJ DE STAD KARMEL. ZIJN SCHAPEN WORDEN GESCHOREN.	HEBT
ABIGAÏL GAAT MET HAAR KNECHTEN OP DE EZELS NAAR DAVID.	EN
ZE VERTELT OOK DAT DAVID GEEN VERKEERDE DINGEN MAG DOEN.	MAAR
DAVID ZEGT TEGEN VIERHONDERD SOLDATEN DAT ZE HUN ZWAARD MOETEN PAKKEN EN MEE MOETEN GAAN.	WILDE
NABAL ZEGT TEGEN DE SOLDATEN: WAT DENKT DAVID WEL! WAAROM ZOU IK MIJN BROOD, WATER EN VLEES AAN JULLIE GEVEN?	GESPROKEN.
ABIGAÏL HOORT WAT DAVID WIL GAAN DOEN.	WRAAK
DE SOLDATEN VERTELLEN TEGEN DAVID WAT NABAL HEEFT GEZEGD.	IK
DAVID TROUWT MET ABIGAÏL.	TEGENGEHOUDEN.
ZE VERZAMELT ETEN EN LEGT DIE OP EEN PAAR EZELS.	NEMEN
IN MAON WOONT EEN RIJKE MAN. HIJ HEET NABAL.	JE
ABIGAÏL ZIET DAVID EN STAPT VAN HAAR EZEL AF.	MENSEN
DAVID WIL NABAL EN IEDEREEN DIE BIJ HEM HOORT, DODEN.	VANDAAG
DAVID IS IN DE BUURT VAN NABAL EN STUURT SOLDATEN NAAR HEM.	WIJZE