

QUIZ

Uit het dagboek van ...

Je leest hier stukjes uit dagboeken zoals mensen uit de tijd van Jezus die geschreven zouden kunnen hebben. Lukt het jou om uit te zoeken van wie welke tekst is?

Verbind elke tekst met de juiste persoon, en dan lees je hoe het volgens Petrus komt dat Jezus weer leeft.



Ik was vandaag zo verdrietig dat ik eerst niet doorhad dat ik met een engel aan het praten was. Hij vroeg me waarom ik moest hullen. Ik vertelde dat ik niet wist waar Jezus naartoe gebracht was. Toen draalde ik me om, want ik dacht dat ik de tuinman zag. Ik vroeg aan hem waar Jezus was. Hij zei mijn naam, en ik wist meteen dat het Jezus was!

LATEN

Non, wat we vandaag beleefd hebben! We kregen de opdracht van Pilatus om het graf van Jezus te bewaken. Er waren namelijk mensen die zeiden dat hij zou opstaan uit de dood. We stonden voor het graf toen er een grote aardbeving kwam. We waren zo bang, dat we op de grond neervielen!

DE

Vandaag heb ik aan Pilatus gevraagd of ik het lichaam van Jezus mee mocht nemen. Ik heb hem begraven in een nieuw graf. Ik vind het echt dapper van mezelf!

OPSTAAN

1

Tomas

2
Een leerling die naar Emmaüs ging

3

Petrus

4
Maria uit Magdala

De oplossing



Tijdens onze wandeling van 12 kilometer kwam er opeens een man bij ons lopen. We kenden hem niet, maar we konden goed met elkaar praten. Pas toen die man tijdens het eten het brood brak, ontdekten we wie hij was. Het was Jezus!

HEEFT

Vanmorgen vroeg kwamen de vrouwen ons vertellen dat Jezus leeft en is opgestaan uit de dood. Iedereen vond het onzin, maar ik ben meteen naar het graf gerend. En ik zag daar alleen de doeken liggen...

JEZUS

Het was een drukke dag vandaag. We dachten dat de vrienden van Jezus wel zouden weten dat hij was opgestaan. Maar de één was nog verbaasder dan de ander toen ik vertelde dat Jezus niet meer in het graf was.

UIT

Ik was er niet bij toen Jezus zich na zijn opstanding voor de eerste keer aan de andere leerlingen liet zien. Maar vandaag, precies een week later, was ik er wel bij. Ik zag hoe Jezus ineens bij ons stond, terwijl de deur op slot was!

GOD

Ik heb met mijn collega's vandaag een plan bedacht. We laten de soldaten vertellen dat het lichaam van Jezus gestolen is door zijn leerlingen. Dan zal niemand geloven dat hij uit de dood is opgestaan.

DOOD

5

Josef uit Arimatea

6

Een engel

Een soldaat

7

Een priester

8

